

Thema juli: Vakantie & Op reis.

Reuzengroep

Week 27 WK voetbal: *Fijne motoriek & ruimtelijk inzicht.*

Nederland heeft het tot de halve finale geschopt, dus daar moesten wij zeker nog wat mee doen! We hadden en voorbeeld gemaakt van een voetbal, zodat de kinderen deze na konden plakken. De kinderen vonden het een leuke activiteit, maar wel echt heel moeilijk. Iedereen heeft er zijn eigen bal van gemaakt. Het was wel te zien dat de kleinere kinderen alles gewoon nog lukraak opplakken, ook al is het soms over elkaar heen. De grootste proberen al wel echt de vlakjes aan elkaar te laten aansluiten.

Week 28 Oud Hollandse spelletjes: *Samen spelen & Grove motoriek*

Met het zomerfeest hadden we een aantal leuke oudhollandse spellen aangeschaft. En we kunnen natuurlijk ook gewoon in Nederland op reis, dus hebben we ze uit de kast gehaald. We hebben blikgooien gedaan en met een ei op een lepel rondlopen. Het blikgooien was voor de jongere kinderen lastig, ze moeten er echt naast komen staan om de blikjes te kunnen raken. Voor de grootste hadden we een lijn getrokken om achter te staan, zodat ze echt konden oefenen met mikken!

Week 29 Mijn eigen vlag: *Fijne motorische ontwikkeling & Fantasie stimuleren*

Landen en vlaggen zijn moeilijke begrippen voor een kind. Ze kunnen een land niet overzien, het is niet iets concreets wat ze kunnen vastpakken. Dat was bij de uitleg van de opdracht wel duidelijk. De bijna 4-jarige die net terug van vakantie was kon wel een land bedenken. Het kleuren van de vlaggen was wel super leuk om te doen, iedereen heeft er wat moois van gemaakt!

Week 30 Waar wil ik naartoe?: *Cognitieve ontwikkeling & Fijne motoriek*

Het is vakantie, dus we hadden maar 1 kindje om deze activiteit mee te doen. We zijn samen de reisgidsen gaan halen bij de reiswinkel en daarna mocht hij gaan knippen en scheuren. In eerste instantie vond hij de letters interessanter, maar later heeft hij toch een aantal mooie plaatjes uitgescheurd. Het knippen lukte nog niet zo goed, dat kunnen we nog vaker oefenen.

Week 31 Suikerfeest: *Culturele/cognitieve ontwikkeling & Smaken ontdekken*

Geloof is voor kinderen ook nog zo'n moeilijk begrip. We wilden er toch even kort aandacht aan besteden, door wat lekkere hapjes met de kinderen te bakken. De appeltjes in stukjes snijden ging de grootsten wel goed af, hoewel het wel heeel moeilijk was om het daarna niet in de mond te stoppen. Na het bakken hebben we heerlijk zitten smullen, iedereen luste het, jong en oud!



Rick's feestje

9 juli: Zonneklep maken – Fijne motoriek

Het thema is 'vakantie en op reis'. Als je op vakantie gaat of op reis, ga je vaak ergens naartoe waar het lekker warm is en de zon veel schijnt. Wat heb je dan nodig? Een zonneklep! De kinderen mochten een kleur zonneklep uitkiezen die zij mooi vonden. Ieder had een potje lijm en een kwastje om de zonneklep onder te lijmen. Als er genoeg lijm op zat (of zelfs een beetje te veel). Mochten de kindjes er mooie figuurtjes opplakken, zodat de zonneklep precies werd hoe zij het wilden. We hadden figuurtjes van puzzelstukjes, vlinders, treintjes, appeltjes en nog veel meer.

Toen alle zonnekleppen klaar waren hebben de juffen er touwtjes aan vastgemaakt zodat de kindjes de zonneklep ook kunnen dragen, want daar is hij natuurlijk voor.

Er is een verhaaltje gelezen over een zebra en een beertje die op reis gingen in een grote luchtballon. De kindjes vonden de luchtballon erg leuk, we hebben samen ook ballonnen opgeblazen en gedaan alsof we met de luchtballon op reis gingen.

Omdat het de laatste thema middag was voor de vakantie hebben we lekker soesjes gegeten en koekjes met slagroom en hagelslag hmmm....

Wij hopen jullie allemaal na de vakantie weer te zien!



Dansochtenden

Verslag kaboutergym maand juli 2014

In juli heb ik 2 lesjes gegeven in het thema vakantie en op reis.

De eerste les gingen we naar de maan. Eerst hebben we ons fit gemaakt om naar de maan te kunnen. Daarna hebben we onze ademhaling geoefend door planeten weg te blazen (lang rietje, kleine balletjes wegblazen). Ja hoor ze waren allemaal fit om de ruimte in te gaan. Onze onzichtbare ruimtepakken hebben we vervolgens aangetrokken en zijn we in onze raket geklommen, tijdens een versje....en het aftellen begon 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.....Toen was er een hoop herrie (muziekje) en vlogen we in de ruimte. In de ruimte was het donker en om aan de donkerte te wennen kropen we onder een kleed door naar de andere kant. Dit hebben we een aantal keer herhaald want dat vonden ze zo leuk en toen waren we beland op de maan. De oudsten zaten helemaal in de fantasie, geweldig. Vanaf de maan zagen we sterren, de zon en andere planeten, zoals jupiter, venus en mars. We gingen springen van planeet naar planeet en naar de zon. De planeten waren allemaal hoepels, ieder kleurtje was een eigen planeet, springen naar wat er werd gezegd was soms nog best moeilijk, maar dan mocht je je eigen reis maken op een leuk muziekje. Na deze maanreis waren we zo moe dat we heerlijk onder de deken uitgerust hebben en naar een rustig muziekje hebben geluisterd. Daarna hebben ze een kleurplaat van een raket en de planeten mogen inkleuren.

De tweede les gingen we op vakantie en Anton en Anneke waren jarig, toen was het helemaal een groot feest. We hebben het spelletje gedaan; ik ga op vakantie en ik neem mee. Er was een grote koffer met allemaal spulletjes erin



en wat knap zeker de grote kinderen wisten de precieze volgorde. Als je op vakantie gaat doe je allemaal leuke dingen en dat hebben we vandaag ook gedaan. De kinderen wilden heel graag de wandelende boom doen omdat ze die zo leuk vinden. We hebben gedanst op tsjoe, tsjoe wa en nog een ander leuk liedje, allerlei gekke bewegingen, dat is lachen...nog een keer! We zijn geëindigd met het regenboogdoek en de sterren, we hebben ze

laten springen en weer opvangen, wat een feest, eerst heel zachtjes en dan hard en hoog zodat alle sterren wegvlogen. We hebben de les afgesloten met een verhaaltje van bobbo die op vakantie ging en met een leuke vakantie kleurplaat.

Ik heb erg genoten van de lessen en de kinderen de afgelopen periode. Ik vind het heerlijk om te doen. In de zomervakantie ben ik er even niet, maar dinsdag 26 augustus dan ben ik er weer. Tijdens de zomervakantie heb ik op de woensdagen een eigen zomerprogramma, deze is te vinden op mijn website. Voor degene die mij niet kunnen missen ;-) Ik wens iedereen een hele fijne, zonnige en liefdevolle vakantie toe en tot na de zomer. Ik kijk er al weer naar uit.

Lieve groetjes Edith Elseman-Kools

Van Ambrozijn



www.ambrozijn-boz.nl



Thema Augustus: Kleuren & Vormen

Deze maand hebben we voor de reuzengroep de volgende activiteiten op de planning staan:

Week 32

Kleuren en vormen zoeken – *Cognitieve ontwikkeling*

Week 33

Huisjes bouwen – *Motorische ontwikkeling & Fantasie ontwikkelen*

Week 34

Voorwerpen raden – *Cognitieve ontwikkeling*

Week 35

Stoepkrijten – *Fijne motoriek*

Voor de themamiddagen staat het volgende op de planning:

In verband met de zomervakantie en kindjes die op vakantie gaan, houden wij voor de themamiddagen een zomerstop. De eerstvolgende thema middag zal plaats vinden op woensdag 10 September.